

PINKSTERGEMEENTE BENIDORM

“De Geest des Heren is op Mij, daarom...”
(Luc. 4:18,19 en Joh 14:12,13)



Wij staan NAAST Israël, het is Gods volk!

Maandbulletin December 2018

Hartelijk welkom!

Indien u vandaag voor het eerst in deze gemeente komt, of indien u na lange tijd terugkomt, van waar u ook komt, we heten u van harte welkom in deze Gemeente van de Here Jezus. Voelt u zich thuis!
We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Erediensten:

Elke zondag om 15u00 in Av. Dr. Severo Ochoa, 10

- 02/12 Het Woord – Johan ter Maat
Zang olv Albert den Dekker
- 09/12 Het Woord – Jan Visser
Zang olv Hendrik Vromant
- 16/12 Het Woord – Leen van de Sluis
Zang olv Sylvia Aal
- 23/12 Het Woord – Albert den Dekker
Zang olv Carla van der Waal
- 30/12 Het Woord – Johan ter Maat
Zang olv Marja van Tent

Bijbelstudies/bidstonden:

Elke woensdag om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa 10
Koffie vanaf 10 uur.

- 05/12 Bijbelstudie – Johan ter Maat
Zang olv Albert den Dekker
- 12/12 Bidstond geleid door Leen van de Sluis
Zang olv Carla van der Waal
- 19/12 Bijbelstudie – Johan ter Maat
Zang olv Sylvia Aal
- 26/12 --- (geen samenkomst)

Samenkomst met zang, samen met bewoners van Ciudad Patricia:

Deze maand geen samenkomsten in Patricia

Offergaven:

	Gemeente	Zending (1 ^e zo.) / Project (3 ^e zo.)
28/10	€ 130,67	
04/11	€ 240,51	€ 40,60
11/11	€ 146,03	
18/11	€ 184,04	€ 59,69
25/11	€ 252,50	

Dank voor uw gaven!

Gemeente Info:

Ab van der Velden: Na een geslaagde operatie wachten we nog op het moment dat onze broeder Ab vanzelf gaat slikken. Wat bij ieder mens zo als normaal wordt gezien, heeft Ab nog steeds veel moeite mee. Hierdoor moet hij nog op sonde voeding blijven.

Deze situatie duurt al vanaf begin van dit jaar.

Ook voor onze zus Klazien is dit natuurlijk heel vervelend. Laten we Ab en Klazien in onze gebeden blijven gedenken.

Kerstdienst

Onze Kerstdienst wordt gehouden op 23 december.

Het wordt een gezinsdienst waarheen u makkelijk vrienden of familie kunt meenemen

We beginnen in de benedenzaal om 15.00 uur met koffie/thee en Kerstbrood. Om 15.30 gaan we in de bovenzaal verder met een gezellige samenkomst met veel zingen en een korte woordprediking. Na de woordprediking, rond 16.15 uur hebben we nog een gezellig samenzijn met wat hapjes en een drankje en hebben we de gelegenheid om met elkaar te delen.

Kerstoverdenking (Bron: Inspiratie vanuit een Bijbels dagboek)

„Ik dank U, Vader, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderen geopenbaard.” Matt.11:25a

Lees Lucas 2:8-20

Wijzen uit het Oosten zijn op reis gegaan toen zij in de sterren lazen dat de Koning der Koningen geboren was. De weg werd hun gewezen vanuit het Oosten naar Jeruzalem. Dat is tenminste iets wat ik begrijpen kan. Wijzen en koningen die horen erbij als er zoiets groots gebeurt!

Maar deze Koning der Koningen werd geboren in een stal, in een haast niet te vinden klein plaatsje op de wereldkaart!

Er is geen engelenkoor verschenen bij de schriftgeleerden in Jeruzalem, die toch zo precies vanuit de Schriften konden vertellen dat de Messias in Betlehem geboren zou worden. De Hogepriester, de priesters en de Levieten in de tempel hebben geen Engel van de Here gezien, die hun verkondigde dat er grote blijdschap kon zijn! Want als er engelen verschenen waren, dan hadden ze erover gedebatteerd of het wel werkelijkheid was of slechts gezichtsbedrog. Want de Sadduceeën geloofden niet in engelen en de Farizeeën weer wel. Men had zich in diep gepeins gebogen over het probleem van het verschijnsel, zoals nu ook weer vele meditatie gehouden zullen worden over het Kerstgebeuren. Er wordt weer gemijmerd en

er wordt weer geleden in de wurgende eenzaamheid van het uitgeholde Kerstfeest.

Neen, er zullen dit jaar waarschijnlijk geen engelen verschijnen. Tenzij er toch nog eenvoudigen zijn als kinderen, als herders, die niet gaan debatteren over wat verkondigd wordt, maar die gewoon onderweg gaan en verrukt raken over dit wonder, dit Kind, en stil, eerbiedig en echt, neerknielen en Hem aanbidden.

Wat mooi dat ook dit jaar weer kinderlijke mensen dankbaar Kerstfeest zullen vieren.

Israël:

Toeval of Goddelijke bescherming? (Bron: Brief Dirk van Genderen)

Een bus bracht enkele dagen geleden vijftig Israëlische militairen naar de grens met Gaza. Enkele minuten nadat ze waren uitgestapt, werd de bus vol geraakt door een anti-tankraket van Hamas. Twee mensen raakten gewond, de 25-jarige Arabische buschauffeur en een 19-jarige Israëlische militair, die nog vlakbij de bus stond toen die werd geraakt. Inmiddels is hij na een spoedoperatie buiten levensgevaar

De buschauffeur, die niet ernstig gewond raakte omdat de raket de bus meer naar achteren toe raakte, vertelde in het Soroka Medical Center in Beersheva dat het een wonder was dat er geen enkele Israëlische soldaat was gedood bij de aanval. Voor hem is dit een bewijs dat 'God de Joden liefheeft.'

Je kunt zeggen dat de militairen toevallig net op het goede moment waren uitgestapt. Toch zie ik Gods hand in de wonderlijke bescherming van deze vijftig Israëlische militairen.

Pinkstergemeente Benidorm

Samenkomsten: Av. Dr. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl

Financiële bijdragen: IBAN NL81 INGB 0009 3599 35, BIC INGBNL2A

Bestuur:

Albert (voorzitter a.i.) & Joanne den Dekker

M +31/620 544 894, e-mail: albert.den.dekker@gmail.com

Jack (penningmeester, oudste) & Josy Barkey

M +31/638 566 257, e-mail: jsbarkey@gmail.com

Hendrik (secretaris) & Ann Vromant

M +34/691 042 980, e-mail: hendrik.vromant@gmail.com