

PINKSTERGEMEENTE BENIDORM
"De Geest des Heren is op Mij, daarom..."
(Luc. 4:18,19 en Joh 14:12,13)



Wij staan NAAST Israël, het is Gods volk!

Weekbulletin 2017/03
15 januari 2017

Hartelijk welkom:

Wanneer u vandaag voor het eerst in de gemeente bent of misschien na lange tijd terugkomt, dan willen we u van harte welkom heten in de Gemeente van de Heere Jezus. Voelt u zich thuis en we hopen, dat u een gezegende tijd met ons zult hebben.

Eredienst:

15.00 : In Avd. Severo Ochoa 10
Het Woord : Jan Visser
Zangdienst o.l.v. : Sylvia Aal

Collecte : Gemeentewerk (zwarte collectezak)
Project Albir (bruine collectezak)

Collecte vorige week : Gemeentewerk € 228,95

Liederen:

Opw. 155 Hij is de Almachtige
Opw. 346 Maak ons tot een stralend licht
Opw. 439 De naam van de Heer
Opw. 450 Laat Uw kracht zien
Opw. 122 Ik vermag alle dingen
Opw. 181 Majesteit
Opw. 642 Al mijn zonden
Opw. 210 Wie is aan U gelijk

Aanstaande woensdag 18-01-2017 om 10.30:

Bijbelstudie / Bidstond o.l.v. Marcel van Genderen
Zang o.l.v. Albert den Dekker

Volgende week zondag 22-01-2017 om 15.00 :

15.00 : In Avd. Severo Ochoa 10
Het Woord : Alie v.d. Heuvel
Zang o.l.v. : Hendrik Vromant

Vooraankondiging komende Bloesemtocht 2017:

Wilt u donderdag de 23 februari vrijhouden in uw agenda, want dan houden we onze jaarlijkse Bloesemtocht!
De details en aanvullende informatie zal in een van de volgende Weekbulletins worden doorgegeven.

De Tempelreiniging wordt in twee delen uitgebracht:

Deel-1

We leven in een tijd van chaos , geen rust, geen vrede:

Als inleiding verwijzen we naar een overbekend incident uit de Bijbel.

Een incident met Jezus !!!!!!!!

Het kan u helpen om na deze overdenking beter een besluit te nemen.

God is niet geïnteresseerd in onze eigen mening of eigen gedachten, maar is meer geïnteresseerd of wij gehoorzaam willen zijn aan Zijn Woord.

Ik wil u meenemen hoe wij, dus ook ik, hier geestelijk van kunnen leren.

De Tempelreiniging:

Lezen: Johannes 2:13-17

In Marcus 11:15-17 twee boeken eerder lezen wij ook over dit incident met Jezus.

Het beeld dat de evangelienschrijvers ons van Jezus geven is vooral dat van een aardige , zachtmoedige, vredelievende rondtrekkende man, die wonderen verricht en vrede verkondigt. Zelfs je vijanden kun je maar beter liefhebben.

Jezus wijst Petrus terecht wanneer deze met een zwaard de soldaten wil beletten om Jezus te arresteren.

Jezus biedt geen verzet en wil ook niet dat zijn leerlingen dat doen.

De tekst die we zojuist gelezen hebben vallen bij dit beeld bij mij, volledig uit de toon. Ik weet niet of dat bij u ook zo is ????

He, kan Jezus ook zo reageren ?

In deze geschiedenis gaat het in feite over twee tempels.

De eerste is de tempel (het gebouw) in Jeruzalem.

Dit is de meeste heilige plaats voor Israël .

Dit is de plek waar God woont te midden van Zijn volk.

Hier in het Heilige der Heilige is de tegenwoordigheid van God.

De tempel is een gebedshuis. Een plaats van ontmoeting met God.

Een plaats waar verzoening wordt gebracht en genezing wordt ontvangen. Een plaats waar je stil wordt van ontzag of je stem verheft in aanbidding. Hier is God. Vanuit hier gebiedt Hij zijn zegen. De **tweede** tempel in deze geschiedenis, wordt door de meesten niet als zodanig herkend. Het is Jezus.

Het wezen van een tempel is dat het een plaats is waar God met zijn tegenwoordigheid woont.

Dat gold voor de tempel (het gebouw) in Jeruzalem, maar dat gold ook voor Jezus Christus. De volheid van God woonde in Hem. Johannes, de schrijver van het evangelie dat naar Hem is vernoemd, maakt dit in de proloog (inleiding) van zijn boek al duidelijk, wanneer hij sprekend over Jezus zegt dat het Woord (bedoelende God) onder ons heeft gewoond. Letterlijk zegt hij, doelend op Jezus: God heeft onder ons **getabernakeld**. Hij heeft zijn tent bij ons opgeslagen.

Twee tempels ontmoetten elkaar. Zegt de een tegen de ander: 'Het lijkt hier wel een 'marktplein'. Tot ieders verbazing maakt Jezus van een touw een zweep en veegt Hij eigenhandig het hele tempelplein schoon.

Alle handelaars drijft hij van het plein, inclusief de beesten die zij verkopen. De duiven zijn van schrik zelf weggevlagen.

Hij keert de tafels van de geldwisselaars één voor één om en verklaart; "Het huis van mijn Vader zou een huis van gebed zijn, maar jullie hebben het gemaakt tot een marktplein".

Wat is hier aan de hand?

Wat is het dat deze reactie oproept bij Jezus en wat betekent dit nu voor u en voor mij?

Wat was er nu feitelijk aan de hand hier op het tempelplein ? Toen ik deze geschiedenis opnieuw las dacht ik.

Heer waar maakt U zich nou zo druk over ?

Het vervolg lezen wij in Weekbulletin 2017-04

Bron: Martijn Piet / Albert den Dekker.

Samenkomsten	: Avd. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm
Oudste & redactie	: Frans de Vries, Tel 966 806 780, Mob 667 879 161
Email	: fransde_vries@hotmail.com,
Adres	: Av.Villajoyosa 2, Ed.Principado, Marina 23C 03502 Benidorm
Oudste & penningmeester:	Jack Barkey, Tel 965 953 203, Mob +31/638 566 257
Email	: jsbarkey@gmail.com
Leden leidersteam	: Milly de Groot, Tel 965 874 889 Marcel en Rita van Genderen ,Mob. 604170439
E-Mail	: marcel_vangenderen@msn.com rita_vangenderen@msn.com Albert en Joan den Dekker, Mob. +31/620544894
Email	: albert.den.dekker@gmail.com
Financiële bijdragen	: IBAN NL81 INGB 0009 3599 35
Website	: www.pg-benidorm.nl