

PINKSTER GEMEENTE BENIDORM
"De Geest des Heren is op Mij, daarom..."
(Luc. 4:18,19 en Joh 14:12,13)



Wij staan NAAST Israël, het is Gods volk!

Weekbulletin 2017/28
9 juli 2017

Hartelijk welkom:

Indien u vandaag voor het eerst in de gemeente komt, of indien u na lange tijd terugkomt, dan heten we u van harte welkom in deze Gemeente van de Here Jezus. Voelt u zich thuis!
We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Erediensten

- 15u00 Avda. Severo Ochoa 10
Het Woord : Jan Visser
Zang o.l.v : Frans de Vries

Offergave:

Deze week:

- Gemeentewerk

Vorige week:

- Gemeentewerk € 96,07
- Zending € 59,22

Dank voor uw gaven !

Liederen:

- Opw. 16 Hij is getrouw en nimmer valend
- JHD. 33 Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam
- GLK. 77 Volheid des Geestes
- HM. 16 Gods Namen
- HM. 37 This story tels of a wonderful Man
- Opw. 39 Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig
- Opw. 463 Vader daal nu met Uw Geest
- Opw. 498 Er is een stad met gouden straten
- Opw. 320 Ere zij aan God de Vader

Geen door de weekse diensten

Tot ongeveer 1 oktober zullen we geen door de weekse dienst hebben in de kerk en in Patricia.

Als de overwinteraars weer komen dan zullen we weer hiermee beginnen. U bent uiteraard vrij om onze vrienden in Patricia een bezoekje te brengen. Dat zal zeer zeker op prijs worden gesteld.

Volgende week zondag

- Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10
- Het Woord : Frans de Vries
- Zang o.l.v : Rita van Genderen

Een nieuw hart

Een nieuw hart, Heer, dat is ons diepst verlangen
besneden door Uw liefdevolle Hand,
vol mooie vruchten door Uw Geest geplant
van ootmoed, liefde, blijde lofgezangen.

Een hart dat hunkert om voor U te leven.
Niet ik-gericht, maar zegt: "Hier ben ik Heer",
schenk ons Uw Geest, vervul ons meer en meer
om uit Uw bron de wereld heil te geven.

U gaat het droge land met kracht besproeien,
de harde kluiten in ons maakt U zacht
alles werd door Uw heerlijk Plan bedacht.
Gesnoeide ranken zullen sneller groeien.

En op Uw bruiloft, Heer, zullen wij drinken,
druiven die uitgeperst zijn in de strijd,
stralend als de Bruid , totaal door U bevrijd,
zal het een vreugde zijn met U te klinken.

Bron: Alie van den Heuvel.

Vervolg: Het Allerheiligste

God is Koning

Daar werd Hij als mens verzocht en op de proef gesteld of Hij het waard was en bekwaam zou zijn als de Koning der gerechtigheid recht te doen.

Hij werd trouw bevonden, en daarom waardig gekeurd als mens Gods troon in te nemen.

De troon, waarop Hij als God recht had, heeft Hij als de Godmens verdiend.

En nu heet het:

'En de scepter Uws Koninkrijks is een rechte scepter'.

Het is niet alleen zodat Hij Zelf recht doet, maar Hij zorgt dat in Zijn rijk gerechtigheid wordt gehandhaafd en gedaan.

Hij leert Zijn onderdanen, en stelt hen in staat, om gerechtigheid te doen.

Recht en gerechtigheid is het kenteken van vorst en volk.

Hij is ook *een gezalfde Koning*. 'Gerechtigheid hebt Gij liefgehad, *daarom* heeft U, o God, Uw God gezalfd met vreugdeolie boven Uw medegenoten'.

Toen Jezus aan de rechterhand van de Vader Zijn plaats innam, ontving Hij opnieuw de Heilige Geest om aan Zijn volk mede te delen.

Die Geest was voor Hem een vreugdeolie; de hemelse vreugde van Zijn volbrachte arbeid en van Zijn terugkeer tot de Vader; het zien van de arbeid van Zijn ziel en het verzadigd worden.

Het was een zalving 'boven Zijn medegenoten' maar toch voor Zijn medegenoten (deelgenoten N. Vert.).

Ja, zo worden Zijn verlostgenoten genoemd, want zij zijn deelgenoten van Zijn zalving en Zijn vreugdeolie.

Zoals Hij door de profeet spreekt: 'De Geest des Heeren is op Mij, omdat de Heere Mij gezalft heeft, om te geven vreugdeolie in plaats van rouw'(Jes. 61:1-3).

Onze Koning is met vreugdeolie gezalft. Zijn heerschappij is een heerschappij van eeuwige zaligheid, van onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.

O, christenen, tracht toch de Zaligmaker, die God u gegeven heeft, ten volle te leren kennen.

Laat een diepere kennis van Hem en omgang met Hem het hoofddoel van uw leven zijn.

Kent en aanbid Hem als God, op Gods troon gezeten, Koning tot in eeuwigheid.

Eert, dient, gehoorzaamt Hem als de Koning der gerechtigheid, en laat gerechtigheid en recht doende kentekenen zijn van uw gemeenschap met Hem.

Laat uw deelgenootschap aan Zijn wonderlijke zalving, aan de hemelse vreugdeolie, door het geloof en de nauwe vereniging met Hem, uw gehele leven maken tot een leven van vreugde en dankzegging, een levende getuigenis dat deze God en Koning werkelijk met een goddelijke, een koninklijke, een eeuwige zaligheid zalig maakt.

En deze is de Zoon door wie God tot ons spreekt.

Niet alleen door Zijn woorden, maar door Hemzelf, zoals Hij uit het hart Gods voortkomt, en ons hart binnenkomt.

Het vervolg komt in weekbulletin 2017-29

Bron: Andrew Murray

Pinkster Gemeente Benidorm

Samenkomsten: Av. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl

Financiële bijdragen: IBAN NL81 INGB 0009 3599 35

Oudste & redactie: Frans de Vries, T 966 806 780, M 667 879 161

Email: fransde_vries@hotmail.com

Av.Villajoyosa 2, Ed.Principado, Marina 23C, 03502 Benidorm

Oudste & penningmeester: Jack Barkey, M +31/638 566 257

Email: jsbarkey@gmail.com

Voorgangersechtpaar: Marcel & Rita van Genderen

M 604 170 439, M +31/644 072 600

Email: marcel_vangenderen@msn.com, rita_vangenderen@msn.com

Leden leidersteam:

Milly de Groot, T 965 874 889

Albert & Joanne den Dekker, M +31/620 544 894

Email: albert.den.dekker@gmail.com, Joanne.den.d@gmail.com