

PINKSTER GEMEENTE BENIDORM
"De Geest des Heren is op Mij, daarom..."
(Luc. 4:18,19 en Joh 14:12,13)



Wij staan NAAST Israël, het is Gods volk!

Weekbulletin 2017/34
20 augustus 2017

Hartelijk welkom:

Indien u vandaag voor het eerst in de gemeente komt, of indien u na lange tijd terugkomt, dan heten we u van harte welkom in deze Gemeente van de Here Jezus. Voelt u zich thuis!
We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Erediensten

- 15u00 Avda. Severo Ochoa 10
Het Woord : Frans de Vries
Zang o.l.v : Rita van Genderen

Offergave:

Deze week:

- Gemeentewerk
- Project Albir

Vorige week:

- Gemeentewerk € 216,05

Dank voor uw gaven !

Liederen:

- Opw. 701 Hoor de roep van de Koning
- Opw. 621 U bent mijn anker
- Opw. 686 Uw nabijheid vernieuwt en geneest
- Opw. 681 Ik zie de grote Koning
- Opw. 475 Majesteit, Koning in eeuwigheid
- Opw. 620 Prijst God, de Heer die ons leven is
- Opw. 577 Jezus, Allerhoogste naam
- Opw. 679 Hij is hier, Hij is bij ons

Geen door de weekse diensten

Tot ongeveer 1 oktober zullen we geen door de weekse dienst hebben in de kerk en in Patricia.

Als de overwinteraars weer komen dan zullen we weer hiermee beginnen. U bent uiteraard vrij om onze vrienden in Patricia een bezoekje te brengen. Dat zal zeer zeker op prijs worden gesteld.

Volgende week zondag

- Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10
Het Woord : Marcel van Genderen
Zang o.l.v : Sylvia Aal

Jezus aan de rechterhand van God

*Heb. 1:13; En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd:
Zet U aan Mijn rechterhand totdat Ik Uw vijanden heb gemaakt
tot een voetbank voor Uw voeten.*

*Heb.1:14; Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden
worden ten dienste van hen, die het heil/zaligheid zullen beërven?*

De eerste drie bewijsvoeringen ten aanzien van de Heere Jezus
wijzen vooral op wat Hij in Zijn Godheid is.

1.Hij is de Zoon;

Heb. 1:5; Want tot geen één van de engelen heeft Hij gezegd:
Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd?

En wederom:

Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?

Heb. 1:6; En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de
wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.

2.Hij is God, wiens troon is in eeuwigheid;

Heb. 1:7; En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt
geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs.

Heb. 1:8; Maar tot de Zoon zegt Hij:

Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de scepter Uws
Koninkrijks is een rechte scepter.

Heb. 1:9; Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid
gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalft met olie der
vreugde boven Uw medegenoten.

3.Hij is de Schepper, de Onveranderlijke;

Heb. 1:10; En: Gij Heere! Hebt in den beginne de aarde gegrond,
en de hemelen zijn werken Uwer handen;

Heb. 1:11; Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij
zullen als een kleed verouderen.

Heb. 1:12; En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, en zij
zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren
zullen niet ophouden.

God is een God die ijvert voor Zijn eer: Hij zal Zijn eer aan een
ander niet geven.

Als Jezus, de Zoon des mensen, Zijn plaats krijgt aan de
rechterhand van de Majesteit Gods, dan is het omdat Hij ook de
Zoon van God, ook God is.

Vervolgens opdat de almacht en de heerschappij van God Zelf in Zijn handen zou zijn, om het werk van de verlossing te volbrengen, en alle vijanden te onderwerpen, totdat Hij eenmaal het Koninkrijk aan de Vader overgeeft.

De teksten die zijn weergegeven zijn uit de Staten Vertaling.

Bron: Het Allerheiligste

Zoals je bent

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Filippenzen 2:6

Het is gevaarlijk om grootse waarheden te proberen in een stelling te stoppen, maar ik ga het proberen.
Als u in twee zinnen kon beschrijven hoe God naar een ieder van ons verlangt, zou het er ongeveer zo uitzien:

*God houdt van u zoals u bent maar Hij weigert u zo te laten.
Hij wil dat u zoals Jezus bent.*

God houdt van u zoals u bent.
Verwar Gods liefde niet met de liefde van de mens.
De liefde van de mens neemt vaak toe naarmate de prestatie toeneemt en neemt af bij fouten die worden gemaakt.
Zo is het niet met Gods liefde.
Hij houdt van u zoals u nu bent.

Just Like Jezus

Bron: Leven uit Genade.

Pinkster Gemeente Benidorm

Samenkomsten: Av. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl

Financiële bijdragen: IBAN NL81 INGB 0009 3599 35

Oudste & redactie: Frans de Vries, T 966 806 780, M 667 879 161

Email: fransde_vries@hotmail.com

Av.Villajoyosa 2, Ed.Principado, Marina 23C, 03502 Benidorm

Oudste & penningmeester: Jack Barkey, M +31/638 566 257

Email: jsbarkey@gmail.com

Voorgangersechtpaar: Marcel & Rita van Genderen

M 604 170 439, M +31/644 072 600

Email: marcel_vangenderen@msn.com, rita_vangenderen@msn.com

Leden leidersteam:

Milly de Groot, T 965 874 889

Albert & Joanne den Dekker, M +31/620 544 894

Email: albert.den.dekker@gmail.com, Joanne.den.d@gmail.com