

PINKSTER GEMEENTE BENIDORM
"De Geest des Heren is op Mij, daarom..."
(Luc. 4:18,19 en Joh 14:12,13)



Wij staan NAAST Israël, het is Gods volk!

Weekbulletin 2017/42
15 oktober 2017

Hartelijk welkom:

Indien u vandaag voor het eerst in de gemeente komt, of indien u na lange tijd terugkomt, dan heten we u van harte welkom in deze Gemeente van de Here Jezus. Voelt u zich thuis!
We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Erediensten

- 15u00 Avda. Severo Ochoa 10
Het Woord : Ds. Henk Koekkoek
Zang o.l.v. : Albert den Dekker

Offergave:

Deze week:

- Gemeentewerk
- Project Albir

Vorige week:

- Gemeentewerk : € 163,13

Dank voor uw gaven !

Liederen:

- Opw. 541 Almachtig God
- Opw. 668 Heer U bent goed
- Opw. 681 Ik zie de grote Koning
- Opw. 622 Groot is de Heer
- Opw. 120 Want U o Heer
- Opw. 679 Hij is hier
- Opw. 645 Ik kies vandaag

Activiteiten deze week

- Woensdag 18-10-2017 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10
- Bijbelstudie/Bidstond : Marcel van Genderen
Zang o.l.v. : Sylvia Aal

Volgende week zondag

- Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10
- Het Woord : Albert den Dekker
Zang o.l.v. : Marcel van Genderen

Marcel en Rita van Genderen zijn verhuist

Nieuw adres: Calle Babord 3, Vivienda 1 E 03590 Altea (Alicante)
Campomanes Pueblo Mascarat tel. 604170439
Uitnodiging aan de Pinkster Gemeente Benidorm:
Vrijdag 3 november 2017 van 12.00 tot 14.00 of 15.00 tot 17.00

Gods Woord kan niet vervallen

"Maar het is niet mogelijk, dat het Woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël, en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, maar:

Door Izaäk, zal men van nageslacht van u spreken.

Dat wil zeggen; niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht".

Romeinen 9:6-8

"Maar", zegt Paulus, anticiperend op deze voorbarige conclusie, "het is niet mogelijk, dat het Woord Gods zou vervallen zijn" Romeinen 9:6.

Zelfs het hardnekkigste ongeloof is niet in staat om Gods Woord aan het wankelen te brengen.

Nu moeten we daarbij wel een belangrijk onderscheid maken tussen Gods Woord in de betekenis van 'Zijn eeuwige raadsbesluiten' en Gods Woord in de betekenis van Zijn 'genadeaanbod' voor de *individuele* mens, die alleen door geloof en bekering zijn deel kan worden.

De beloften die God aan Abraham had gegeven waren onvoorwaardelijke beloften waarop ook door de wet, die 430 jaar later aan Israël werd gegeven, niets in mindering kon worden gebracht, Galaten 3:18.

Die beloften zijn dus vervat in Zijn *onwankelbare raadsbesluiten*. Daarentegen lezen we in Hebrëeën 4 :2 het Evangelie, *hun niet van nut was, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden*.

In Markus 7:13 lezen we zelfs dat zij Gods Woord krachteloos hadden gemaakt door toevoeging van menselijke overleveringen. Enerzijds is het dus mogelijk dat het Woord Gods, in de betekenis van Zijn eeuwige raadsbesluiten, vervalt, want de Schrift kan niet gebroken worden, Johannes 10:35.

Anderzijds is het wel mogelijk dat het Woord door ongeloof en/of toevoegingen van menselijke overleveringen in het *leven van de individuele mens* krachteloos wordt gemaakt.

Vanuit dit onderscheid kunnen we nu duidelijk de volgende tekst begrijpen.

"Want niet allen, die van Israël afstammen zijn Israël" (Rom. 9:6)

Het vervolg komt in Weekbulletin 2017-43

Bron: Gods plan met Israël.

Berouw is een beslissing

Veracht u dan Zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat Zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
Romeinen 2:4

Niemand is gelukkiger dan degene die oprecht berouw heeft getoond.

Berouw is de beslissing om u van zelfzuchtige verlangens af te keren en God te zoeken.

Het is een zuiver en oprecht gevoel van spijt dat berouw teweeg brengt en ons ertoe aanzet om het verkeerde toe te geven en ernaar te verlangen het beter te doen.

Het is een innerlijke overtuiging die zichzelf uitdrukt in onze uiterlijke daden.

U kijkt naar Gods liefde en u kunt niet geloven dat Hij zoveel van u houdt als Hij werkelijk doet en dat besef motiveert u om uw leven te veranderen.

Dat is het wezen van berouw.

Walking with the Savior.

Bron: Leven uit Genade

Pinkster Gemeente Benidorm

Samenkomsten: Av. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl

Financiële bijdragen: IBAN NL81 INGB 0009 3599 35

Oudste & redactie: Frans de Vries, T 966 806 780, M 667 879 161

Email: fransde_vries@hotmail.com

Av.Villajoyosa 2, Ed.Principado, Marina 23C, 03502 Benidorm

Oudste & penningmeester: Jack Barkey, M +31/638 566 257

Email: jsbarkey@gmail.com

Voorgangersechtpaar: Marcel & Rita van Genderen

M 604 170 439, M +31/644 072 600

Email: marcel_vangenderen@msn.com, rita_vangenderen@msn.com

Leden leidersteam:

Milly de Groot, T 965 874 889

Albert & Joanne den Dekker, M +31/620 544 894

Email: albert.den.dekker@gmail.com, Joanne.den.d@gmail.com