

PINKSTER GEMEENTE BENIDORM
"De Geest des Heren is op Mij, daarom..."
(Luc. 4:18,19 en Joh 14:12,13)



Wij staan NAAST Israël, het is Gods volk!

Weekbulletin 2017/45
5 november 2017

Hartelijk welkom:

Indien u vandaag voor het eerst in de gemeente komt, of indien u na lange tijd terugkomt, dan heten we u van harte welkom in deze Gemeente van de Here Jezus. Voelt u zich thuis!
We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Erediensten

- 15u00 Avda. Severo Ochoa 10
Het Woord & Heilig Avondmaal : Marcel van Genderen
Zang o.l.v : Hendrik Vromant

Offergave:

Deze week:

- Gemeentewerk
- Zending

Vorige week:

- Gemeentewerk : € 173,87

Dank voor uw gaven !

Liederen:

- Opw. 387 Groot en machtig is
- Opw. 337 Mijn hoop is op U Heer
- Opw. 563 I have a Light
- Opw. 271 Want U bent machtig
- Opw. 155 Hij is de Almachtige
- Opw. 175 In de stilte van mijn hart
- Opw. 355 U, die mij geschapen heeft
- Opw. 365 'k Aanbid U, Heer, almachtig God
- Opw. 237 Jezus, wij verhogen U

Activiteiten deze week

Woensdag 08-11-2017 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10

- Bijbelstudie/Bidstond : Albert den Dekker
Zang o.l.v. : Marcel van Genderen

Vrijdag 10-11-2017 om 16.45 Ciudad Patricia

- Coro : Allen

Volgende week zondag 12-11-2017

Om 11u00 Patricia Ciudad

Woord & Heilig Avond: Frans de Vries / Marcel van Genderen
Albert den Dekker / Wim Cerneus

Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10

- Het Woord : Jan Visser
Zang o.l.v : Sylvia Aal

Vervolg: Gods rijkdommen

Hij nam het eten van de jongen en terwijl Hij opkeek naar de hemel, zegende Hij het voedsel.

Hij brak het brood en gaf het aan de discipelen om de hongerige menigte te voeden.

De *vermenigvuldiging* werd gedaan door Zijn handen; de *verdeling* was het werk van de discipelen.

Als u uzelf leert zien als iemand die Gods rijkdommen mag *uitdelen* in plaats van iemand die ze moet *vervaardigen* zult u een heerlijke nieuwe vrijheid en vreugde ervaren in wat u doet voor God.

U zult niet terugschrikken voor uitdagingen omdat u weet dat God voorziet in alles wat ervoor nodig is.

U zult niet ongedurig proberen om alles wat nodig is voor het werk zelf te vervaardigen en wanneer God uw werk zegent, zult u niet in verleiding komen zelf de eer op te strijken.

Hoe kunnen we een wonder uitleggen? Dat kunnen we niet.

U ontvangt het gewoon, deelt het met een ander en geeft God alle eer.

Welke rijkdommen stelt God ter beschikking aan Zijn dienaars?

Om het met een woord te zeggen dat ons bekend in de oren klinkt; *genade*.

'Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade'(Joh. 1:16).

Ik beeld mij daarbij een oceaan in golf na golf overspoelt de kust in oneindige herhaling.

Ik moet denken aan een arme vrouw die voor de eerste keer de zee zag en op het strand stond te huilen.

Toen haar gevraagd werd waarom ze huilde, antwoordde ze:

'Het is zo goed om iets te zien waar een overvloed van is!'

Genade kunt u niet *verkrijgen en genade* verdient u niet.

U kunt het alleen ontvangen als een geschenk van God dat met liefde gegeven, en het daarna delen met anderen.

In Gods werk zijn we Zijn *kanalen*, niet Zijn *reservoirs*.

'Geeft en u zal gegeven worden; een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven.

Want met de maat waarmee u meet, zal u gemeten worden' (Luk. 6:38).

Een van de voornaamste regels in het Koninkrijk van God is dat de dienaars die beseffen hoe arm ze zijn, het rijkst worden en dat zij die het meest geven, het meest ontvangen en vervolgens het meest kunnen doorgeven.

Omdat wij ervan uitgaan dat wij zelf iets moeten vervaardigen, zijn we geneigd te putten uit onze eigen bronnen, zoals ervaring, opleiding, geld, talent en opvoeding.

Vervolg in WB 2017-46.

Bron: In Gods dienst.

Een wereld zonder zonde

*Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer,*

Jesaja 11:6.

Kunt u zich een wereld zonder zonde voorstellen?

Hebt u pas nog iets zondigs gedaan?

U heeft op z'n minst nog ergens over geklaagd.

U heeft zich over iets bezorgd gemaakt.

U heeft gemopperd.

U heeft gehamsterd terwijl u had moeten delen.

U heeft zich omgekeerd toen u had moeten helpen.

Door zonde heeft u gesnauwd tegen degenen waar u van houdt en ruzie gemaakt met degenen die u koestert.

U heeft zich beschaamd, schuldig en verbitterd gevoeld.

De zonde heeft duizend zielsmarten verwekt en een vele beloftes gebroken.

Uw verslaving valt terug te voeren op zonde.

Fanatisme, diefstal, overspel – allemaal door zonde.

Maar in de hemel zal aan dit alles een einde komen.

Kunt u een wereld zonder zonde voorstellen?

Als u dat kunt, kunt u de hemel voorstellen.

When Christ Comes

Bron: Leven uit Genade

Pinkster Gemeente Benidorm

Samenkomsten: Av. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl

Financiële bijdragen: IBAN NL81 INGB 0009 3599 35

Oudste & redactie: Frans de Vries, T 966 806 780, M 667 879 161

Email: fransde_vries@hotmail.com

Av.Villajoyosa 2, Ed.Principado, Marina 23C, 03502 Benidorm

Oudste & penningmeester: Jack Barkey, M +31/638 566 257

Email: jsbarkey@gmail.com

Voorgangersechtpaar: Marcel & Rita van Genderen

M 604 170 439, M +31/644 072 600

Email: marcel_vangenderen@msn.com, rita_vangenderen@msn.com

Leden leidersteam:

Milly de Groot, T 965 874 889

Albert & Joanne den Dekker, M +31/620 544 894

Email: albert.den.dekker@gmail.com, Joanne.den.d@gmail.com